

't Zwart op Witje

32^e jaargang



Uitgave nummer 3 28-09-2017
meestergijbels@veldvest.nl

Verjaardagen:

Stijn (gr 1-2), Evi (gr 3-4), Gijs (gr 3-4) en Pien (gr 7-8), fijne verjaardag!



Ouderbijdrage

Een aantal ouders heeft nog niet de ouderbijdrage overgemaakt, graag alsnog z.s.m. doen? Graag ontvangen wij het verschuldigde bedrag (= aantal kinderen x € 30,00) op:
Rekeningnummer: NL31RABO 0126 1909 68 t.n.v. Oudervereniging BS Meester Gijbels, Knegsel o.v.v. de namen van de kinderen voor wie u betaalt + de groep waarin ze zitten.

Bijlagen:

- Bibliotheek de Kempen
- Clutuurplaza de Kempen

Ziekmeldingen etc.

Mocht u 's ochtends uw kind ziek willen melden of om andere redenen de school willen benaderen en de school is telefonisch niet bereikbaar, dan kunt u het beste rechtstreeks naar de desbetreffende leerkracht(en) van uw kind mailen.



Er wordt nogal eens naar de schoolmail (meestergijbels@veldvest.nl) gemaïld om een ziekmelding door te geven, maar deze wordt enkel gelezen door de administratie op maandagochtend en donderdagmiddag.

Via de website van school (www.meestergijbels.nl) kunt u rechtstreeks een mail naar de leerkracht van uw kind sturen.

Nieuws van groep 1/2

De komende weken is juffrouw Annie afwezig vanwege een medische ingreep. Juffrouw Rianne zal haar vervangen. We wensen juffrouw Annie een voorspoedig herstel toe en hopen haar zo snel mogelijk weer in de klas te mogen verwelkomen.

Tijdens het eerste thema 'Er op uit' heeft groep 1-2 al verschillende liedjes en ook een versje geleerd.. Naast het plezier dat de kinderen beleven aan het herhalend zingen van liedjes en het opzeggen van versjes wordt ook de woordenschat uitgebreid, ontdekken de kinderen dat de laatste woorden in een lied/ versje vaak rijmen en is het een prima oefening voor het auditief geheugen. We zullen ze steeds opnemen in het Zwart op Witje zodat u ook thuis uw kind kunt ondersteunen wanneer het even de tekst niet meer weet.



De volgende liedjes hebben we al aangeboden:

'Beweeliedje'

Til je armen maar omhoog,
Naar beneden met een boog.
Op je hurken dan gaan staan.
Kijk elkaar goed aan!

Doe omhoog je rechterbeen,
Knijp eens in je grote teen.
Dan ook met je linkerbeen.
En je linkerteen.

Ga weer zitten één, twee, drie.
Handen op de knie!
Ogen dicht van drie, twee, één.
Eventjes alleen.

'Zo zet je een tent op'

Tentstok in de nok
Zo zet je een tent dus op

Schuif maar door, doek erop
Zo zet je een tent dus op

Zet hem vast, klop, klop, klop
Zo zet je een tent dus op

Werk je samen gaat het vlot
Zo zet je een tent dus op (2x)



'Zwie, zwa, zwemmen'

Zwie, zwa, zwemmen, zwemmen is zo fijn.
Met mijn zwembroek wil ik altijd in het water zijn. 2X
Die, da, duiken, duiken in de zee.
Als ik naar het strand ga, neem ik al mijn vriendjes mee.



Samen in het water, duiken in de zee
Van de hoge rotsen zo maar naar benee
Iedereen die mee wil, pakt me bij de hand
Want ik ben de beste zwemmer van het land.
We hebben met de kinderen ook samen even het kermisterrein verkend en het volgende lied geleerd.

'Kermis'

Ga je mee, ga je mee naar de kermis,
Naar de kermis op het plein,
Ga je mee ga je mee naar de kermis,
Want de kermis is zo fijn.
Zoef, zoef, zoef doet de draaimolen
op de kermis, op de kermis.
Zoef, zoef, zoef doet de draaimolen
op de kermis op het plein.

Ga je mee, ga je mee naar de kermis,
Naar de kermis op het plein,
Ga je mee ga je mee naar de kermis,



Want de kermis is zo fijn.
Bots, bots, knots doen de botsauto's
op de kermis, op de kermis.
Bots, bots, knots doen de botsauto's
op de kermis op het plein.

Het volgende versje is aangeboden:

Vakantie, vakantie,
de caravan gaat mee
We rijden naar een camping,
een camping dicht bij zee.

We staan op een mooi plaatsje,
heel dicht bij het toilet.
Veel mensen hebben op het veld,
hun tenten opgezet.

En op die fijne camping,
zijn vriendjes bij de vleet.
'k Eet worstjes van de barbecue,
al zijn ze nog zo heet.



Schooluitje door groep 1-2:

Naar Ballorig (Lana)

Ik heb een glijbaan gezien.(Julie)

Ik ben van de steile glijbaan af geweest.(Jorn)

Ik ben van de glijbaan met sleetjes gegaan.(Lana)

Ik ben van de gekleurde glijbaan geweest.

(Nina)

We hebben een groot huis van blokken gemetseld. (Thomas)

We hebben er ook nog een schuur bij gemaakt. (Nillis)

We hebben een steiger gemaakt van
blokken. (Willem)

We zijn in de ballenbak geweest. (Femke)

Ik ben van de bandenglijbaan geweest. (Sem)

We hebben appels gegeten. (Robin)

Ik ben van de klimwand gegleden. (Xaviyan)

We hebben frietjes gegeten. (Ruben)

We hebben een raketisje gekocht. (Jop)

Ik ben op de trampoline geweest. (Sven)

Mijn haren waren nat omdat ik op de trampoline ben geweest. (Tim)

Ik was ziek. (Mick)

We vonden het superleuk.

Schoolshirts

De schoolshirts zijn afgelopen dinsdag voor het eerst gedragen bij het uitstapje naar Toverland & Ballorig! Wij danken Diner Cafe de Kempen, Funtime Verhuur, Kieboekoe en Swinkels Glas nogmaals hartelijk voor de sponsorbijdrage!

De shirts blijven op school en worden per klas gewassen. **Voor het wassen van de shirts zoeken wij per klas ouders die een wasje willen draaien na een activiteit.** Je kunt dit aangeven bij de juf/meester of klassenouder. Er wordt voor wasmiddel gezorgd.

Ook danken wij de ouders die deze ronde de wasbeurt hebben verzorgd!

Voorzijde:

Achterzijde:



Ouderraad Meester Gijbelsschool

Kinderboekenweek

Beste kinderen van Bs. Meester Gijbels,

Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek!

Het thema is: "Gruwelijk eng"

Wij willen jullie vragen om dan griezelig verkleed naar school te komen, zodat we de Kinderboekenweek in stijl kunnen openen! Dus duik de verkleedkist maar eens in en laat je fantasie werken!



Griezelige groetjes van de juffen en meesters

Oproepje:

We zouden het leuk vinden om de gang en klassen in stijl aan te kleden, dus mocht u thuis nog wat hebben liggen, dan zouden wij daar graag gebruik van willen maken!

Denk hierbij aan: griezel attributen, pompoenen, toverspullen, nepspinnen, vleermuizen, spinnenwebben, heksenketel, doeken/gordijnen etc... (Graag voorzien van naam)

Alvast bedankt!

Trick or treat!!

Zit je op de basisschool?

Vind je het leuk om je (eng) te verkleeden?

Vind je het grappig om bij mensen aan te bellen en ze te laten schrikken?

En vind je het leuk als je daar dan ook nog iets lekkers voor krijgt?

Dan ben je (samen met je ouders) uitgenodigd voor de Halloween wandeling op vrijdag 3 november van 19.00-21.00uur in het Oeienbos.

Meld je voor 2 oktober aan op oeihetbos@gmail.com dan ontvang je verdere details over de avond.

Deelname kost €2,50 per kind.

