

't Zwart Op Witje

33^e jaargang



Uitgave nummer 9, 20-12-2018
meestergijbels@veldvest.nl

Verjaardagen:

Nils (groep 3-4) en Nick (groep 5-6), van harte gefeliciteerd!

Uitnodiging 'Kindje Wiegen'

Het is bijna Kerstmis. Op 2^e kerstdag om 11.00 uur lezen we speciaal voor alle kleine kinderen het kerstverhaal.

Papa's, mama's, broers, zusjes, opa's en oma's zijn ook van harte welkom.

Tot ziens op tweede kerstdag.



Werkgroep gezinsvieringen.

Typetuin

Bij voldoende aanmeldingen verzorgt Typetuin vanaf woensdag 13 maart 2019 op basisschool Sinte Lucij in Steensel de groepscursus typen.

De lessen beginnen om 13.45 uur.

Schrijf in voor 2 januari en ontvang extra voordeel.

Meer informatie en hoe u aan kunt melden, vindt u op www.typetuin.nl

TIP: Doe op de website mee met de online quiz over het belang van leren typen en win het cursusgeld terug.

Team van de Typetuin



Kleuterpraat

Op de jubileumdag zit de dochter van meester Gijbels even bij ons in de kring. Zij is ook juf geweest en zegt tegen de kleuter dat ze zijn mama ook in haar klas heeft gehad en vraagt naar de voornaam. Hierop antwoordt Mike: *"De voornaam van mijn mama is gewoon mama!"*

Nieuws uit groep 1-2

Nog één dag school en dan begint de kerstvakantie. De overgang van Sinterklaas naar de voorbereiding op Kerstmis gaat voor menig kleuter te snel. Dit merken we in de groep ook. Het ene moment duiken ze nog in de rol van Sinterklaas en even later hoor je ze een kerstlied zingen tijdens het werkuur.

Het pietenpakhuis heeft plaats gemaakt voor een winkel met kerstartikelen zodat de kinderen die in de huishoek de kerstboom willen versieren, in de winkel terecht kunnen voor spullen.

De volgende 2 letterklanken zijn aangeboden de h van herder en de e van engel.

Verder hebben we samen flink geoefend op onderstaand lied "Koetjes in stalletje", wat we morgen tijdens de kerstviering in de kerk samen mogen zingen.

Koetjes in 't stalletje,
wees toch eens stil.
Hier is een klein kindje,
dat slapen wil.
Boe, zeggen de koeien
Dan zullen we niet meer loeien.

Schaapjes in 't stalletje,
wees toch eens stil!
Hier is een klein kindje,
dat slapen wil.
Bè, zeggen de schapen,
dan zullen we niet meer blaten.

Hondjes in 't stalletje,
wees toch eens stil!
Hier is een klein kindje,
dat slapen wil.
Woef, blaffen de hondjes,
dan houden we onze mondjes.



Onderstaand kerstliedje hebben we vandaag nog geleerd van Juf Sabine Sesink.
Als de kaarsjes gaan branden in allerlei landen,
dan kunnen we Kerstmis gaan vieren.
Als de klokjes gaan klinken en sterretjes blinken,
dan kunnen we Kerstmis gaan vieren.

Als de kaarsjes gaan branden in allerlei landen,
dan kunnen we Kerstmis gaan vieren.
Als de ballen gaan glanzen en kindertjes dansen,
dan kunnen we Kerstmis gaan vieren.

Als de kaarsjes gaan branden in allerlei landen,
dan kunnen we Kerstmis gaan vieren.
Als we koekjes gaan bakken en engeltjes plakken,
dan kunnen we Kerstmis gaan vieren.



Naast het maken van kerstversiering, hebben de kinderen ook een nieuwjaarsversje
geoeffend. Dit krijgen ze ingepakt mee naar huis. We hebben naar de kinderen toe
aangegeven dat ze het tot Nieuwjaar moeten verstoppen en het dan mogen geven en
opzeggen. We hopen dat ze het versje niet te veel vergeten zijn tegen die tijd.

Nieuws uit groep 5-6

Tijdens de technieklessen hebben de kinderen uit groep 5-6 kerstboompjes
gemaakt onder leiding van onze techniek-
coach Ton. Het resultaat is prachtig!
Wat kunnen deze talenten uit groep 5-6
figuurzagen en wat ziet het er sfeervol uit!



Kerstvakantie

Van maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de kerstvakantie. Wij wensen iedereen heel fijne liefdevolle dagen toe.

